

Blaaskapel Freunde Echo

FEN mail

www.blaaskapel.nl



fenclub@blaaskapel.nl

Jaargang 2, nummer 6, maart 2007

Inhoud:

[Voorwoord](#)

[Gloria](#)

[Musikantenbal Hodonin](#)

[Agenda](#)

[FEN club](#)

[Portret van](#)

[Programma Freunde Echo](#)

[Website links](#)

Voorwoord

De eerste uitgave 2007 is een feit. Even kort samengevat terug kijkend op 2006 het was een mooi jaar met vele leuke optredens. Veel plezier gehad en veel mensen hebben genoten van de klanken van Freunde Echo.

Dit jaar is de kapel begonnen met het traditionele carnavals gebeuren. Een sociale activiteit waarin voor Freunde Echo ieder jaar weer een belangrijke taak is weggelegd. Vier maanden even niet kunnen repeteren op het Tsjechische repertoire, dat wil zeggen dat de voorbereidingstijd voor Paaszaterdag weer zeer kort is. Freunde Echo is nu begonnen aan de voorbereiding van een nieuw repertoire speciaal voor Pasen. Nieuwe zangnummers en enkele mooie instrumentale werken. Voor het, inmiddels alweer vijfde Paaszaterdag festival, is dit jaar uitgenodigd niemand minder dan Blaskapelle Gloria. Een

Europese topper, dit wordt gegarandeerd weer een groots muziekspektakel. Dat Paaszaterdag inmiddels een begrip is geworden in de wereld van de blaasmuziek is mede te danken door de hardwerkende en goed functionerende werkgroep. Ook met dank aan Túfaranka, die toch vier fantastische optredens hebben verzorgd in Overloon. Met Paaszaterdag als start voor het nieuwe seizoen van Freunde Echo is een druk jaar weer ingeluid. Niet alleen staan er verschillende optredens gepland, ook de Fanfare Vriendenkring viert dit jaar haar 100 jarig jubileum. Zoals u wellicht weet zijn bijna alle muzikanten van de kapel ook lid van deze moedervereniging. Dit jubileum jaar zal het nodige vergen van de muzikanten op muzikaal- maar ook op organisatorisch gebied. Verderop in deze uitgave vindt u de agenda van de geplande optredens en andere muziek evenementen.

Wij wensen alle FENS een mooi luister jaar toe.

FEN club

Voordat je het weet is er weer een jaar voorbij en dient zicht de contributie aan voor het jaar 2007. De contributie voor 2007 is vastgesteld op €10,-.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de contributie te betalen, namelijk via de bank op rekening 14.14.93.585, onder vermelding van FEN-club en uw naam. U kunt ook contant betalen op Paaszaterdag. Als FEN-club lid betaalt u voor deze geweldige muziekavond slechts €10,= i.p.v. €14,=.

Gloria.

Het orkest Gloria bestaat uit 13 muzikanten en 3 zangsolisten. De meeste muzikanten zijn afgestudeerd aan het conservatorium of hogere muziekschool.

Het repertoire omvat een grote verscheidenheid aan muziek met daarbij zowel technisch hoogstaande, gevoelvolle, moderne en klassieke stukken. Enkele solistische nummers zijn Trompetsolo's: Ave Maria, David's song, Arrival en Vojtěch Novotný.

Trompet/Trombone: Sommertraum

Tenor/Bariton: Kozlova, Reise nach Mähren en Ave Maria.

Klarinetsolo's: Zauberhafte Klarinetten en Tic-Tac.

Tuba solo's : Tuba-Muckl en Kanarienvogel.

Zangsolo's: Phantom of the Opera, Tell him en One moment in Time.



De muzikaal leider, Zdeněk Gurský, speelt ook op zijn trompet o.a. eigen composities zoals "Gloria" een slow-rock. Zdeněk Gurský componeerde vele muziekstukken die dan ook regelmatig op het programma staan. Verder worden er tientallen mooie nummers gespeeld van o.a. Barotek en Bureš. De Techniek is ook geheel in eigen hand met zeer ervaren mensen.

Gloria heeft in de afgelopen jaren een groot aantal vaste fans achter zich weten te scharen. Hebt u deze kapel nog nooit live gehoord dan zult u na een optreden van Gloria zeker zeer gecharmeerd zijn. Gloria is niet alleen zeer populair in eigen land, maar ook in bijna geheel West Europa. Optredens in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Frankrijk staan regelmatig in de agenda.

In 2006 was Gloria niet in Nederland en voor 2007 staat ook alleen Overloon op de Nederlandse agenda.

Gloria heeft ondertussen al ruim 23 cd's, video's en een dvd uitgebracht.

Ongetwijfeld zitten er wel enkele cd's bij die u in uw bezit zou willen hebben. Dat kan altijd tijdens een optreden van Gloria, want men heeft altijd een eigen uitgebreide stand bij zich met allen cd's.

In 2000 werd Gloria Europees kampioen in de Prof klasse van Böhmische en Mährische Blaasmuziek.

Blaaskapel Gloria en Freunde Echo nodigen u uit voor een Top concert op Paaszaterdag 7 april in Overloon.

Gloria, een zeer professionele blaaskapel met karakter, een ware aanrader voor iedere liefhebber van Tsjechische blaasmuziek.

Portret van :

Naam : Pieter v.d. Loo

Geboren : 16-4-'44 (oud Nietwaar)

Woonplaats : Deurne

Getrouwd/ met : Nellie

Lid sinds : Dat weet John Jacobs het beste

Bespeelt de volgende instrument(en): Klarinet, saxofoon.

Houd van muziek zoals : Kutu, Kutu

Deze muziek/band vind ik ook gaaf: Alexanderband (Orkest voor verstandelijk beperkten waarvan Nellie dirigent is.

Mooie zangnummers vind ik o.a. : Vader Jacob in mineur gezongen door John Crooimans Sanneke 2^e stem.

Mooie musical/show vind ik: De musicals die ik met mijn 8^e groep kinderen maakte tijdens mijn onderwijzerscarrière.

Eet graag : Veel, vooral als ik honger heb

Drinkt graag op tijd en met mate een glaasje ... water, na een optreden thuisgekomen

Whisky on the rocks met jus d' Orange

Houdt niet van : Sigarenrook van koperblazers!!

Heeft de volgende hobby('s): Gewoon teveel om te noemen doe veel met mijn lijf en handen. Nadenken vind ik het saai, doen staat bij mij voorop.

Favoriete vakantie(e)land(en) : ontegenzeggelijk de natuur van Frankrijk

Zomer- of Wintervakantie: Beiden als het optreedprogramma het toelaat.



Favoriete blaaskapellen/orkesten zijn : orkesten die met hun hart spelen en niet te hard.

Huisdier(en): geen alleen mieren in de pasgebouwde serranda

Favoriete automerk(en): Toyota

Wat doe ik zoal in het weekend: optreden, wandelen alles behalve stil thuis zitten.

Mijn beroep, bezigheid is voornamelijk : Huisman na 35 jaren meester te zijn geweest, oppasopa, muzikant (rondreizend)

Hoogte punten uit de muzikale carrière : teveel om op te noemen, solootjes spelen met FE zijn steeds weer een positieve belevenis.

Mijn leukste herinneringen met Freunde Echo: Het SNURKCONCERT van Paul, de vader van Freek, ondersteund door het incidentele "zagen" van Pieter Klaassen na het optreden in Schönberg, Heb nog nooit zo'n "niet te voorspellen onwelluidend concert" meegemaakt.

Mooie Tsjechische nummers zijn o.a. : dat zijn er veel. Nummers van Kamenik, Prochazaa en Kohlstrunk doen mij wel wat.

Wil graag dit nog ter aanvulling zeggen : FE is een "sterke" club met goede muzikanten waarmee het een plezier is om muziek te maken. Onze laatste CD mag een pareltje genoemd worden.

Muzikantenbal Hodonin 2007

Jaarlijks vindt in het Tsjechische Hodonin in maart het zgn. muzikantenbal plaats. Dit is een tweedaags gebeuren waar nagenoeg alle bekende Moravische blaaskapellen hun opwachting maken.

Ieder jaar weer gaan er vanuit Overloon ook verschillende blaasmuziek liefhebbers naar Hodonin. Ook dit jaar weer. Op 1 maart was het weer zover, 's-morgens om vijf uur vertrokken we weer met 10 man voor de 1150 kilometer lange autorit.

Dit jaar moesten we redelijk snel inkwartieren en eten, want nu was er op de donderdagavond ook nog een aardige happening.

Er was om 19.00 uur in het "Dum Kulturey" in Hodonin een galaconcert van Gloria, waar we natuurlijk ook kaarten voor gereserveerd hadden bij kapelleider Zdenek Gursky.

Wat we uit de Tsjechische taal op konden maken, bleek dat de avond georganiseerd was i.v.m. het uitreiken van verschillende oorkondes aan bekende Moravische componisten. Alle bekende coryfeeën van de Tsjechische blaaskapellenwereld waren dan ook aanwezig,

Jan Slabak, Prohaska, Svoboda Ladislav namens Antonin Pavlus, die ziek was, kregen oorkondes uitgereikt.

Slabak heeft nog een solo met Gloria gespeeld en nog een nummer gedirigeerd, waarbij zijn vrouw zong, en dat is ze ook nog niet verleerd.

Dit was echt een avondje "cultuur snuiven".

Vrijdags hebben we Uherské Hradiště bezocht, een oude stadje ca. 35 km van Hodonin en een wijnmuseum ca. 8 km van Hodonin.

De jongere garde van onze groep hadden een bezoek gebracht aan de opnamestudio's van Jaromir Rachman in Dolni Bojanovice, waar veel bekende Tsjechische blaaskapellen hun CD's opnemen. Rachman heeft hier een schitterende nieuwe opnamestudio waar zelfs opnames van grote symfonieorkesten gemaakt kunnen worden. Daarnaast hebben ze ook nog als echte paparazzi de splinternieuwe villa van Vlado Kumpan, met de Audi Q7 op de oprijlaan, bezocht.

Dan op naar het "Dum Kultury"! De avond wordt geopend door jeugdblaaskapel "Vesela Muzika Ratiskovice" met daarnaast een show van majorettes. Je kunt wel zien en horen dat ze het met de paplepel ingegoten krijgen.

Na de jeugdkapel komt er ongeveer ieder uur een volgende kapel aan bod. Op deze avond spelen naast de jeugdkapel nog 8 ander kapellen waaronder o.a. Mistrinanka, Tufaranka, Sohajka en Vecerka. Laatstgenoemde kapel staat onder leiding van de blonde Zbynik Bilek, voormalig trompettist bij Tufaranka, en maakte veel indruk. Leuke vermelding is dat de ex- bassist van Tufaranka die noodgedwongen als gevolg van een herseninfarct uitgeschakeld werd, nu bij Vecerka weer de bas speelt. Trouwens alle kapellen halen in het uur dat ze spelen wel even alles uit de kast en geven stuk voor stuk hun visitekaartje af.

Alle kapellen worden uitversterkt door apparatuur van Rachman en meneer Jaromir Rachman zelf zorgt voor een perfecte mix in een zaal met een zeer mooie akoestiek. Maar we zijn er nog niet want er is nog een kleinere zaal waar de hele avond van 7 tot 3 uur 's-nachts de bekende zsmans formatie Sestka speelt. En als je even genoeg hebt van al dat blaasgeweld kun je nog even naar de grote hal bij de ingang waar je kunt genieten van een cimbaalorkestje met hun mooie samenzang. Ook zijn hier nog een aantal stands waar je cd's en bladmuziek kunt kopen.

Op zo'n avond zitten overigens bijna alle mannen strak in het pak en de dames in mooie avondjurken en er wordt veel gedaan.

's-Zaterdags hebben we het centrum van Brno bezocht, jammer dat het weer niet erg meewerkte.

Om 7 uur waren we weer in het "Dum Kultury", waar de avond geopend werd door een show van majorettes.

Deze avond stonden ook weer 9 kapellen op het podium, waaronder Drietomanka, Skalicane, Stribinanka en Bojané. Daarnaast wordt er ieder jaar ook een Duitse of Oostenrijkse blaaskapel uitgenodigd. Dit jaar was de eer aan de Oostenrijkse kapel Tidirium, die zeker niet onverdienstelijk speelden.

Een aantal mensen van onze groep was voordat ze naar het muzikantenbal gingen, nog een paar uur naar een optreden van Tufaranka in Sakvice gegaan. Dit was ook een soort muzikantenbal met ook nog een tombola met maar liefst 190 prijzen. Ook hier iedereen gekleed in avondkleding en om 8 uur zit de zaal gewoon vol. Naast Tufaranka speelde er nog een collega kapel uit Sakvice.

Zowel in Sakvice als in Hodonin was het volop genieten geblazen.

Na een korte nachtrust zijn we zondagmorgen weer om ca. 9 uur weer naar huis gereden.





Programma Freunde Echo 2007:

Zaterdag 07 april 2007 : Paaszaterdag met Gloria
 Zondag 29 april 2007 : Festival te Kessenich
 Zondag 27 mei 2007 : Festival te Beringe

Overige muziek evenementen:

11 maart 2007 Drie Donken Blaaskapel te Zeijen
 31 maart 2007 Tiroler Spektakel in Babberich
 07 april 2007 Gloria in Overloon
 28 april 2007 Bojané en Mistrinanka in Kessenich
 29 april 2007 Bojané en o.a. Freunde Echo in Kessenich
 19 mei 2007 Vlado Kumpan in Stokkum
 26 mei 2007 Moravanka en Tufaranka in Beringe
 27 mei 2007 Moravanka, Freunde Echo en Vlado Kumpan in Beringe



Website links:

www.blaaskapel.nl – www.fanfarevriendenkring.nl – www.rmm.net –
www.blaasmuziekberinge.nl – www.essenermuzikanten.be –
www.geocities.com/maasgalmkapel - www.blaasboetiek.nl – www.radioboschtion.nl –
www.driedonkenblaaskapel.nl – www.blaskapelle-gloria.de

