

45 Jaar

Blaaskapel Freunde Echo

FEN mail

www.blaaskapel.nl



fenclub@blaaskapel.nl

Jaargang 9, nummer 24, oktober 2014

Voorwoord

Dit jaar is het 45 jaar geleden dat blaaskapel Freunde Echo is ontstaan uit de fanfare Vriendenkring van Overloon. Een mooie mijlpaal maar voor de rest niets bijzonders zou je denken. Toch is elke mijlpaal iets bijzonders. Waarom dan, zult U zich misschien afvragen. Dit alles heeft te maken met Vrijheid. 1944 is het jaar dat Overloon werd bevrijd van de onderdrukker. “70 Jaar leven in vrijheid” dat moet gevierd worden en zeker ook worden herdacht. Zolang de mens bestaat is er ergens wel onderdrukking of verdriet, maar ook vreugde en hoop. Alle aspecten en daarbij behorende emoties kun je met elkaar bespreken, of bijvoorbeeld op papier schrijven. Een andere belangrijke vorm van uiting is het maken van muziek. Muziek is van alle tijd, of je nu gevangen zit of in vrijheid leeft. Muziek is een manier van communiceren die voor bijna iedereen toegankelijk is. Je kunt muziek schrijven, je kunt teksten op de muziek schrijven, je kan muziek beluisteren en muziek maken. Wij, als kapel, hebben het geluk dat we al 45 jaar in vrijheid muziek kunnen maken. We spelen vaak ook nummers die, zoals je zou kunnen zeggen, tijdloos zijn. Je staat er niet altijd bij stil maar juist volksmuziek is altijd voor veel mensen heel belangrijk geweest. De muziek die wij als kapel voornamelijk spelen is een uiting van blijheid, liefde en vrolijkheid. Maar er was nog niet zo lang geleden een gebied in Tsjechië dat het niet altijd makkelijk had. Muziek was toen een van de manieren om je te uiten, om je stem te laten horen. Vaak werden teksten gecensureerd en moesten deze aangepast worden. Men zong dan liedjes over de liefde, wijn, moeder, oma, het land, kinderen, de trots en nog veel meer. Dit alles om een paar keer per week, per maand of misschien per jaar een bepaald gevoel te hebben dat je hoop gaf. Plezier in het leven te hebben, te gedenken of gewoon omdat het in de mens zit om zich vrij te willen voelen. Iets doen wat een doel heeft, wat gezelligheid biedt, wat geborgenheid geeft, iets

waar je plezier aan kunt beleven, je gedachten even kunt laten gaan. Volksmuziek heeft dat allemaal in zich en ieder land, iedere regio, iedere bevolkingsgroep heeft door deze volksmuziek iets van saamhorigheid dat je dan ook wilt delen met elkaar. Blaaskapel Freunde Echo is 45 jaar jong en met plezier wordt de Tsjechische volksmuziek gespeeld en gezongen. Freunde Echo speelt deze blaasmuziek graag voor U.

CD presentatie

Op zondag 26 oktober presenteert de kapel haar nieuwe cd met hele mooie nummers erop. We zouden willen zeggen: “geniet straks van de muziek die erop staat en geniet vooral van het leven waar volksmuziek een belangrijke taak in vervult”. Freunde Echo is niet oud of niet jong, Freunde Echo is “*Springlevend*”.

Mag ik me even voorstellen

Mijn naam is Anton Broekman. Ik maak deel uit van het bestuur van Freunde Echo en ben sinds kort voorzitter van de stichting. Hoe is dat zo gekomen? Op 1 januari jongstleden ben ik met pensioen gegaan. Op dat moment heb ik er veertig jaar opzitten, eerst 7 jaar in het bedrijfsleven en vervolgens 33 jaar bij de overheid. Elke dag ben ik met de fiets op en neer gegaan naar het gemeentehuis in Bergen waar ik verantwoordelijk was voor automatisering.



De voorzittersfunctie was al enige tijd vacant sinds dat Dave Arts wegens drukke werkzaamheden hiermee was gestopt. Een van de bestuursleden wist dat ik binnenkort meer vrije tijd zou krijgen en heeft me dus benaderd. Aanvankelijk had ik mijn bedenkingen. Ik heb namelijk geen verstand van muzieknoden maar natuurlijk ben ik wel een luister liefhebber van blaasmuziek. Dus uiteindelijk toch maar toegehaapt.

Wat moeten jullie verder nog van mij weten? Om fysiek fit te blijven zit ik nog geregeld op de fiets. Vaak maak ik in mijn eentje in de regio trips op de mountainbike en ook samen met mijn vrouw Marlies specifieke fietsroutes en dagtochten volgens de knooppuntenroute. Twee keer per week ben ik ook te vinden op de tennisbanen in Overloon waar ik met een vaste groep in wisselende samenstelling mijn partijtjes speel. Daarnaast doe ik ook voor tennisclub TC Loonse Duinen en bij de voetbalclub SSS'18 vrijwilligerswerk en ben ik al jaren werkzaam als vrijwilliger voor de parochie. O ja ook het werken in de tuin vind ik een leuke bezigheid.

Ik ga graag luisteren naar blaasmuziek en ben inmiddels een echte fan van Freunde Echo. Maar ook andere orkesten zoals Tufaranka en Vlado Kumpan hoor en zie ik graag spelen. Als supporter ben ik inmiddels met 2 buitenlandse trips mee geweest, waarbij de reis afgelopen zomer naar Sobeslav in Tsjechië nog vers in het geheugen ligt. Het is een bijzondere ervaring dat mee te maken en ik kan bij iedereen aanbevelen om ook eens een keer mee te gaan.

Ik hoop jullie nog geregeld te zien en spreken bij optredens van “onze kapel”.

Verlag concertreis Sobeslav in de ogen van een meegerisde supporter

In juli zijn we met de bus naar Sobeslav gereisd (± 850 km) alwaar Freunde Echo enkele optredens heeft verzorgd. Behalve de muzikanten zijn ook een 20-tal supporters, waartoe ook ik dus behoor, meegerisd. De organisatie was perfect. We logeerden in een goed hotel, hebben op wisselende plaatsen gezamenlijk gegeten en hebben verschillende optredens bijgewoond. Ook werd een bezoek en rondleiding aan de Budvar bierbrouwerij gehouden. Dit is een staatsbedrijf en een van de grote jongens in Europa. Tussendoor was er voldoende ruimte voor een “moment voor jezelf”. We hadden elke dag schitterend weer, reden waarom het ook voor de supporter belangrijk was om voldoende te drinken (water, water en nog eens b...).

Het optreden op het hoofdpodium in Sobeslav was geweldig. Veel nummers met zang door John en Sanneke. Dat sloeg echt aan bij de Tsjechische toeschouwers. Dat bleek wel uit het spontane applaus na elk nummer en de staande ovatie op het eind van het optreden.

Muzikanten op concertreis willen graag elke dag muziek maken. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. 3 officiële optredens tijdens 5 dagen vinden zij te weinig. Vrijdagavond was er een feestavond in de buurt waar we met z'n allen met de bus naar toe zijn gegaan. Op de terugreis naar het hotel later op de avond, pakten dan ook enkele muzikanten spontaan hun instrument en begonnen te spelen. De stemming zat er meteen in. Dat zette zich voort na aankomst bij en in het hotel waar de receptionist en obers niet wisten wat ze zagen. Vervolgens sloten ook muzikanten van de Franse kapel d'Rhinwaggies, die ook in hetzelfde hotel verbleven, met hun instrumenten zich daarbij aan en trokken de overige feestgangers in polonaise rond. Voor mij een van de onvergetelijke momenten van deze trip.

Tijdens de reis is mij meerdere keren opgevallen dat de band tussen de kapelleden onderling voortreffelijk is. Niemand wordt genegeerd, je ziet telkens wisselende groepjes, er wordt veel gelachen en er worden rake opmerkingen naar elkaar gemaakt, die men gewoon van elkaar accepteert. Dat zijn “echte Freunde”. Jammer genoeg werd een van de muzikanten tijdens het verblijf aldaar ziek en kon helaas niet alles meemaken. Als de bus weer eens vertrok en er werd geroepen “zijn we compleet” dan kwam steeds weer de reactie: “nee, ik mis Roy”. Dat zegt wel iets.

Ook vond ik de onderlinge vriendschap tussen muzikanten en supporters veelzeggend. Zo'n band versterkt het samen gevoel en is geweldig om mee te maken.”

Het portret van Mark Hendriks

Naam: Mark Hendriks

Beroep: Senior system engineer bij Eshgro

Woonplaats: Boxmeer

Geboorteplaats: Overloon



Instrument: Trombone

Als ik moet kiezen tussen, bier, wijn of spa rood, kies ik: Doe mij maar een spaatje rood
Friet, pizza, spaghetti, stampot of rijstgerecht: De stampot wint het van dit rijtje

Automerk: Peugeot

Hobby's: Muziek en motorrijden

Formule 1 of MotoGP: MotoGP

Favoriete motormerk: Ducati

Favoriete vakantieoord: Italië en dan met name Noord Italië (Dolomieten)

Auto, vlieg of motor vakantie: Motor vakantie

Favoriete topsnelheid: 247 Km/h bereikt, maar acceleratie daar gaat het om en dan is 0 – 100 Km/h in 3 seconden wel OK

Welke muziek vind ik mooi: Rock / metal

Favoriete artiest, zanger groep: Dire Straits, Metallica, Scorpions

Favoriete blaaskapellen zijn: Gloria, Kumpan

Welke nummers bij de kapel vind ik leuk: 56, 64, 90, 92, 94, teveel om op te noemen, maar ik heb wel een voorkeur voor die nummers waarin wat te schuiven valt voor de trombone

Mooie herinnering(en) bij de kapel: Paaszaterdag(en)

Wil graag nog eens: Op een Ducati Moto X2 een rondje over het TT circuit van Assen.

Contributie 2014

In de vorige FEN mail uitgave stond helaas een verkeerd IBAN nummer voor het overmaken van de contributie gelden.

Hier nu het juiste rekeningnummer: IBAN Nummer NL 96 RABO 01414 93 585 tnv
Freunde Echo Overloon o.v.v. Fenclub contributie 2014 (met uw naam).

Onze excuses voor dit ongemak.

Voor vragen over de contributie, stuur een berichtje naar: marjon_cremers@hotmail.com

Programma Freunde Echo 2014

Zondag 12 oktober – Son en Breugel (Oktoberfeest)

Zaterdag 18 oktober – Hunxe Kirmes (Duitsland)

Zondag 19 oktober – Hunxe Kirmes (Duitsland)

Zondag 26 oktober – Jubileumconcert Freunde Echo in Overloon (presentatie nieuwe cd)

Zondag 23 november – Optreden in Tielen (België)

Overige concerten/voorstellingen Overloon:

Dinsdag 14 oktober – Bevrijdingsconcert Overloon – Fanfare met 3 koren

De website wordt geheel vernieuwd, houdt www.blaaskapel.nl in de gaten.