

# Blaaskapel Freunde Echo

## FEN mail

[www.blaaskapel.nl](http://www.blaaskapel.nl)



[fenclub@blaaskapel.nl](mailto:fenclub@blaaskapel.nl)

Jaargang 14, nummer 33, maart 2019

### Voorwoord: memories



Memories is niets minder dan een ander woord voor herinneringen. Iedereen heeft wel ergens herinneringen van of over of bij. Naar gelang je ouder wordt zijn herinneringen steeds kostbaarder of kunnen kostbaar zijn. Als Freunde Echo hebben wij veel mooie herinneringen aan onze onlangs overleden vriend en muzikant Ad van Haaren. Wat een mooi mens was Ad en wat hebben we genoten van zijn droge humor en opmerkingen. Muzikaal was Ad ook goed bezig en hij deed zijn uiterste best om het niveau van de kapel hoog te houden. Verdriet was er zeker toen bekend was dat Ad de ziekte niet kon overwinnen. We zullen Ad blijven herinneren en wij muzikanten konden tijdens de uitvaartdienst alleen maar trots zijn dat hij een van ons was.

Als kapel hebben we toch al veel meegemaakt sinds de oprichting in 1969. Veel oud kapel leden zijn inmiddels niet meer in ons midden maar de verhalen blijven. Herinneringen over de persoon of over gebeurtenissen zoals feestjes en memorabele optredens. Concoursen, grote tentfeesten, buitenland reizen, optredens met bekende muzikanten, componisten en blaaskapellen. We mogen ons tot de "rijken" rekenen dat we als muzikanten zoveel leuke dingen hebben meegemaakt. Trots zijn op wat we als blaaskapel hebben bereikt in de afgelopen jaren en dan praat ik niet over prijzen op wedstrijden maar over gebeurtenissen waar wij mooie herinneringen aan over gehouden hebben.

### Freunde Echo 50 jaar "jong"

Freunde Echo werd in 1969 opgericht en bestaat dit jaar dus 50 jaar. Voorwaar een mooie mijlpaal.

Toch gaan we dit niet uitgebreid vieren maar bij enkele optredens die dit jaar plaatsvinden zoals in het Helder op 19 mei en bij de FEN avond op 26 oktober zal daar gepast even aandacht aan worden gegeven.

### Moravanka "the Queen of brass" in Overloon

Over herinneringen gesproken, wie herinnert zich nog het eerste officiële optreden van Moravanka in Nederland. In de begin jaren 80 was Moravanka voor het eerst te beluisteren in Merselo tijdens de muziek/pinkster-feesten. De Moravische volksmuziek gespeeld door een blaaskapel uit Tsjechië. Toen al stond de kapel onder leiding van de maestro Jan Slabak. Nu 40 jaar later is Jan Slabak er nog steeds bij, want Moravanka is Jan Slabak. Het is na zoveel jaren nog steeds het authentieke geluid van toentertijd, natuurlijk technisch wat verbeterd, maar de sound is nog altijd herkenbaar en uniek te noemen. Dat moet wel kwaliteit zijn als je dat na zoveel jaren nog steeds hebt. Moravanka is samen met het orkest van Ernst Mosch wel een van de meest beroemde blaaskapellen van de wereld. Onvoorstelbaar dat deze muziek zoiets als tijdloos is.



Moravanka is opgericht in 1972 en een jaar later werden de eerste studio optredens verzorgt. Moravanka werd een regelrechte hit in het toenmalige Tsjechoslowakije toen zij te horen waren op de radio. Optredens konden niet uitblijven en vanaf dat moment veroverde Moravanka de wereld. Miljoenen lp's en cassettebandjes werden er verkocht en later natuurlijk cd's. De opgewekte muzikale melodieën van Moravische blaaskapellen was een verademing te noemen, echter was het voor blaaskapellen uit oost Europa lastig om een doorbraak te maken. Toch lukte het Moravanka om naar het westen te reizen en zo hun volksmuziek te kunnen laten horen aan een groter publiek. Na tientallen jaren is het eindelijk gelukt om deze stijl van volksmuziek geaccepteerd te krijgen en vindt o.a. het jongere publiek deze sound wel aangenaam en uitdagend.

Jan Slabak is wel een van de bekendste kapelleiders te noemen als het gaat om Moravische blaasmuziek. Jan Slabak is behalve een succesvol trompettist ook componist en arrangeur. Enkele nummers door hem geschreven zijn;

Lhanicka Polka, Weinfest polka, Rekrutska, Kopanicka, Cerveny Tulipan, Bilam Lalia, Kdybych ja vedela, stop polka en natuurlijk Lucka Lucina. Zo zijn er nog tientallen titels die wereldwijd gespeeld worden maar waar wij vaak alleen de melodie van herkennen zonder de titel te weten. Nou op Paaszaterdag in Overloon komen er verschillende mooie nummers voorbij. Het is waarschijnlijk dat je niet wist dat deze van de hand van Jan Slabak zijn. Nieuwsgierig geworden? Kom dan op Paaszaterdag

20 april naar het unieke optreden van Jan Slabak, bijna 40 jaar na hun eerste optreden in Nederland.

Moravanka o.l.v. maestro Jan Slabak. Kaarten a € 15,00 zijn te bestellen via onze website [www.blaaskapel.nl](http://www.blaaskapel.nl) of telefonisch bij John Jacobs: 0478-641516. Aanvang concert 19.30 uur – Zaal open om 18.30 uur.

### Contributie FEN club 2019

Van de fans, die een doorlopende machtiging hebben afgegeven zal de contributie binnenkort worden geïnd. Het bedrag is € 10,= en blijft ongewijzigd.

Natuurlijk mag je de contributie ook zelf betalen. Als je dat wilt, gelieve het bedrag over te maken op bankrekening NL 96 RABO 01414 935 85 ten name van Freunde Echo Overloon, o.v.v. Fenclub contributie 2019 (met uw naam). Is er iets veranderd in uw persoonsgegevens dan kun je dat doorgeven aan [info@blaaskapel.nl](mailto:info@blaaskapel.nl).

Freunde Echo dankt alle fans voor de financiële ondersteuning.

### Agenda Freunde Echo 2019

Festival in Maasbree op zondag 31 maart- locatie Niens Horeca 12.30 uur  
 Paaszaterdag met Moravanka- de pit Overloon op zaterdag 20 april –19.30 uur  
 Festival in Kessenich (B) op zondag 28 april- 14.30 uur  
 Frühshoppen in 't Helder op zondag 19 mei – 't Helder Overloon 11.00 uur  
 Optreden Oploo openluchttheater zondag 26 mei - 13.00 uur  
 Optreden Klaaswaal op zaterdag 28 september – 19.00 uur  
 Böhmischn-Mährische Nacht, Alsdorf (D) zaterdag 5 oktober – 22.00 uur  
 Festival Judaska zondag 6 oktober – 14.00 uur  
 Muziekfeest Banholt zaterdag 12 oktober – 20.00 uur  
 Hünxer Kirmes (D) weekend 19-20 oktober  
 FEN avond, de pit Overloon, zaterdag 26 oktober – 19.00 uur

Voor actuele en verdere informatie kijk op de website [www.blaaskapel.nl](http://www.blaaskapel.nl)

