

Blaaskapel Freunde Echo

FEN mail

www.blaaskapel.nl



info@blaaskapel.nl

Jaargang 17, nummer 39, september 2022

Beste FENclub leden,

Deze keer een bijdrage van Huub van Mil, vanuit de “redactieraad”.

Ik ben deze keer maar eens op bezoek geweest bij Ricky Arts (-Vloet), de weduwe van Paul Arts, die op 22 juli 2020 plotseling overleed op 73 jarige leeftijd.

Ricky is vanaf de oprichting van Freunde Echo betrokken geweest (en nog steeds) bij “De Kapel”, want Paul was samen met Piet Vloet en Coen Hofmans mede- oprichter van FE in 1969 in de tuinbouwloods van Piet aan de Merseloseweg.

Ricky moest bij de repetities altijd koffie brengen want Paul was slagwerker bij de kapel en daarom heeft ze net als alle andere dames van de heren muzikanten (dames waren er toen nog niet bij) jarenlang in tiroler- kledij de optredens bijgewoond. (“ik zie Nel van onze Wim ok nog zoëwe rondloëpe in de tent”).

Ricky vertelde mij dat bij hun huwelijk bij de serenade namens het bestuur van de Fanfare Toon Baltussen zei dat ”als je trouwt met een Vloet , dan komt het wel goed bij de Fanfare” en dat is in de loop der jaren ook wel gebleken, want inmiddels heeft Freek de stokjes van Paul overgenomen, ook al had Freek het al druk bij de Fanfare, moest ook nog de havo er bij doen en voetballen, daarmee toch maar gestopt en ook wilde hij met Bert regelmatig naar PSV (wat ik wel begrijp), maar uiteindelijk is hij heel graag bij Freunde Echo.

En zoon Pascal, heeft net als Freek, veel interesse voor drummen/slagwerk, beiden zijn bij het slagwerkorkest van de Fanfare en Pascal begeleidt ook de jeugdleden bij het slagwerk dat heeft hij van Paul overgenomen, ook zoon Dennis

speelt bij het jeugdorkest als slagwerker en dochter Lize speelt saxofoon, dus Toon Baltussen had inderdaad een vooruitziende blik.

Ricky bezoekt bijna alle optredens van de Fanfare /slagwerkgroep en van Freunde Echo, ze moet dan regelmatig wel aan Paul denken, zeker als Freek met de bekkens “ slaat”dan zie ik Paul daar staan....

Ricky heeft erg genoten van het mooie muziekstuk /de mars die Rob van Reijmersdal voor Piet en Paul heeft gecomponeerd en door de Fanfare werd (en hopelijk nog vaak wordt) uitgevoerd in het Open Lucht Theater, dat geeft veel troost en voldoening...geweldig

Op mijn vraag of Ricky naast muziek (en haar huishouden en kinderen en kleinkinderen) ook nog andere hobby’s heeft, somt ze een heel arsenaal op: vrijwilliger bij de bibliotheek en open lucht theater, verjaardagenactie, samen met Els koffie-juffrouw bij de bosgroep, lid-, bestuurslid- en lid van de muziekcommissie bij Logeko, elke dinsdag wandelen met een vast groepje, fietstochtjes maken, lezen, puzzelen en met de kleinkinderen allerlei spelletjes doen.

Ricky geniet volop van alles, ook al moet ze Paul nog veel missen, “ het eerste jaar word je geleefd en het tweede jaar voel je veel duidelijker het gemis”, maar het leven gaat door.... en....Ricky, zo is het... Hopelijk zien we elkaar nog bij vele optredens van Freunde Echo, Fanfare en Slagwerkorkest.
Het ga je goed, Huub van Mil.

Terugblik op Tsjechië reis

De eerste week van juli maakte Blaaskapel Freunde Echo wederom een concertreis naar Tsjechië. Samen met aanhang en enkele fans verbleven de muzikanten in hotel Stražnice.



Het werd een drukke maar vooral ook succesvolle trip. Optredens in Veseli nad Moravou tesamen met de jeugdkapel van die plaats, op het stadsplein van Stražnice met Vlado Kumpan en Tůfaranka en in Lanžhot met Strůbrůanka in Hospoda Familie Osička, de thuishaven van Moravanka. Zowaar een druk programma afgewisseld met een viertal workshops

door Jiří Štica, directeur van de muziekschool in Veselí, door Vlado Kumpan, door Jan Bilek en door Dagmar Osičková speciaal gericht op de zang. De diverse optredens werden afgewisseld met het bezoek aan meerdere blaaskapelfestivals, met optredens van Tůfaranka en die 12 Mährische. Daarnaast ook nog een bezoek aan een wijnkelder in Stražnice waar een kleine bezetting van Strůbrňanka de hele avond heeft opgeluisterd. We kunnen met genoeg terugkijken op een zeer geslaagde concertreis. Verschillende foto's en video-opnames kun je bekijken op de website www.blaaskapel.nl.

FEN avond 29 oktober



Het programma voor deze avond is rond. Om 19.00 uur gaat de zaal open. Om 19.30 uur begint het optreden van onze eigen kapel Freunde Echo.



Na een korte pauze speelt vanaf 21.30 uur de gastkapel van deze avond: "Mährische Freunde" uit Duitsland. Zij spelen ook voornamelijk Mährische muziek en hebben vaker met Vlado Kumpan samen opgetreden. De entree bedraagt € 10,= per persoon, dit is inclusief een gratis kopje koffie of thee. FEN-clubleden krijgen een korting en betalen slechts

€ 5,=.

We zien er naar uit om zoveel mogelijk FENs op deze avond te ontmoeten. Tot dan.

Contributie

De meeste FEN-clubleden hebben een automatische incasso opdracht afgegeven voor het innen van de contributie. Voor 2022 is deze al uitgevoerd. Degenen die zelf de bijdrage van €10,= overmaken kunnen dit nog steeds doen op het bekende banknummer: NL 96 RABO 01414 935 85 ten name van Freunde Echo Overloon, o.v.v. FENclub contributie 2022 (met uw naam).

Natuurlijk kunt u de bijdrage ook contant betalen bij de entree op de FEN-avond. Is er iets veranderd in uw persoonsgegevens (bijv. het emailadres) dan kun je dat doorgeven aan info@blaaskapel.nl

Agenda Freunde Echo 2022

Hünxer Kirmes (D): 15 en 16 oktober 2022

Oktoberpass in Maasbree: 22 oktober 2022

Freunde Echo FEN-avond in de Pit: 29 oktober 2022

Štěstí festival in Boxmeer: 3 december 2022

Voor actuele en verdere informatie kijk op de website: www.blaaskapel.nl

Wij danken onze sponsors:

